

Tijdens de Eerste Wereldoorlog leggen de Duitsers op het grondgebied van Marke twee vliegvelden aan, Jasta (Jagdstaffeln) 10 en 11, van waaruit het IJzerfront bestookt wordt. Jasta 11 wordt begrensd door de Leie, de Bissegemstraat en de Markebeek. Jasta 10 ligt aan de overzijde van de spoorwegberm.

Vanaf eind juni 1917 heeft de beroemde jachtvlieger Manfred von Richthofen zijn hoofdkwartier op het kasteel van Marke. Hij leidt er tot 22 november 1917 zijn beruchte "Flying Circus", het Jachtgeschwader I, dat verspreid ligt over de vliegvelden van Marke en Bissegem.

We bezoeken met Filip De Cock (initiatiefnemer van het fotoboek "Marke voor, tijdens en na de Grote Oorlog") en Philip Olieux deze historische site en krijgen aan de hand van beeld- en filmfragmenten een inkijk in zowel de doortocht van "De Rode Baron" in Marke,

alsook de vliegtuigen die in die periode werden gebruikt.

Deze unieke activiteit kadert in het programma van "**De Nacht van de Geschiedenis – dagelijkse leven tijdens WOI**", en is een organisatie van Davidsfonds Marke, met medewerking van **Stichting de Bethune**.

Alles gaat door in Kasteel de Bethune, Kasteeldreef 10, 8510 Marke op **dinsdag 25 maart 2014**. Start om 19.45 uur.

Inschrijven kan tot 21 maart 2014

Toegang: € 7,00

€ 4,00 voor DF-leden

Kaarten te verkrijgen bij:

Pol Dornez

pdornez@hotmail.com, 056/219838

Philip Olieux

philip.olieux@telenet.be, 0478/220209



DE RODE BARON IN MARKE